

Opnieuw verbonden

Programma 2021-2022



Commissie Vorming en Toerusting

van



Hervormde Gemeente Haren – Onnen
Gereformeerde Kerk Haren – Onnen

Ter inleiding

Hierbij ontvangt u het programma van de activiteiten die de commissie 'Vorming en Toerusting' organiseert in het seizoen 2021 – 2022.

Een jaar lang hebben we met de geplande bijeenkomsten noodgedwongen in de 'pauze-stand' gestaan. Dat we ondertussen niet stil gezeten hebben, leest u in het nieuwe aanbod dat wij u hierbij doen toekomen

We hopen uiteraard dat alles wat in deze folder staat in het komende seizoen wél uitgevoerd kan worden. We zullen daarbij steeds de maatregelen in acht nemen die op het moment van de bijeenkomsten gelden. Die zorgvuldigheid (voor en naar elkaar) mogen we niet alleen van elkaar vragen maar ook verwachten.

Opgave voor de diverse activiteiten, hetgeen **verplicht** is, kan gebeuren via de adressen die bij bepaalde activiteiten staan vermeld in het boekje OF via het opgaveformulier dat is ingevoegd.

Nieuw is dat deze keer ook een aantal activiteiten voor jongeren is opgenomen in het programmaboekje. Zo is er voor jong en oud van alles in te vinden aan mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Allerlei bijeenkomsten die – naar we hopen – opnieuw verbindend zullen werken. We zijn als kerken de Gemeente van Christus waar we met elkaar vieren, dienen en leren. Er is dus op de volgende bladzijden voor jong en oud een brede 'waaier' aan activiteiten te zien.

We verheugen ons erop u / jou op één of meerdere ochtenden / middagen / avonden te mogen begroeten.

Commissie Vorming & Toerusting: Jolien Berendsen-Prins, Luco van den Brom, Ybo Buurma, Marijke Dijkstra, Reinier Kleijer, Alco van Klinken, Ietje Kooistra, Rudolf Oosterdijk.

Het volledige programma is ook te vinden op de websites van de Hervormde Gemeente en van de Gereformeerde Kerk

Inhoud

Tieners, ouders, verzorgers.....	4
Leven volgens de regels?	5
Tienernevendienst.....	6
Stiltemeditatie	7
Cursus meditatief schilderen	8
Kliederkerk.....	9
Maandagochtend kring	10
Ouderenkring.....	11
Gesprekskring 'Geloven vandaag'	12
Nes Ammim.....	13
Zinvol leven, waardig sterven.....	14
Hoe groen is de Vooruitgang?	15
Presentatie boek ds. Rudolf Oosterdijk	16
Kerkdienst in het teken van Popmuziek	17
Koorgesprekken	18
Poëzieavond	19
OER.....	20
Bibliodrama.....	21
Iconen: Vensters op de eeuwigheid.....	22
Ruimte en Katholiciteit.....	23
Gloria laus	24
De relatie van de kerk met de burgerlijke gemeente	25
Tine Tammes	26
Hemelvaartpelgrimage	27
Missie geslaagd?	28
Agenda Noordlaren-Glimmen.....	30

Adressen

Gorechtkerk:	Kerkstraat 14, Haren
Gorechthuis:	Hortuslaan 1, Haren (naast Gorechtkerk)
Dorpskerk:	Rijksstraatweg 188, Haren
Ons Centrum:	Kerkstraat 2b, Haren (naast Clockhuys)

Algemene informatie: Reinier Kleijer 050-8512106



Tieners, ouders, verzorgers

We zijn jullie lang tegengekomen in de kindernevendienst. Daar zijn jullie vertrouwd geraakt met wat er in de kerk gebeurt. Bij een aantal gebeurtenissen was je erbij, of je hebt er verhalen over gehoord. Bijvoorbeeld over de doop of over het avondmaal. Maar wat betekent dit nu precies?

Daarover zouden we graag met jullie willen praten.

We nodigen jullie dan ook van harte uit voor een drietal bijeenkomsten, samen met andere tieners waarmee je naar de kindernevendienst ging of die je wellicht van school kent.

Dominee Arlette Toornstra zal jullie graag meer vertellen over bovenstaande onderwerpen en we zijn erg benieuwd naar jullie ervaringen. Als je over deze onderwerpen meer wilt weten en je bent geboren tussen 2007 en 2010, dan ben je van harte welkom.

Data: Donderdag 16 en 30 september en 14 oktober

Tijd: 16:00 – 17:00 uur

Plaats: Consistorie van de Dorpskerk
(Ingang aan de Kerkstraat)

Informatie: Gratia Apoll, jeugdouderling (tel. 050-5349175)

Leven volgens de regels?

Wie heeft een gebruiksaanwijzing...

Nieuwe gespreksgroep voor jongeren 15-16 jaar

Je leert fietsen en rekenen, maar hoe leer je om te leven? Sommige dingen vind je goed, andere fout. Maar zo duidelijk is het meestal niet. Hebben we regels nodig?

Misschien hebben we iets aan eeuwenoude teksten uit de Bijbel. Je hoeft absoluut niet gelovig te zijn om bepaalde leefregels te willen hebben; ze kunnen best houvast geven bij het zoeken van je eigen leefstijl.

Voorbeeld: vind jij het oké om met een coronasmoesje een afspraak af te zeggen? Of hangt er meer vanaf voor je een antwoord kunt geven? Best lastig soms! Moet je echt altijd eerlijk zijn tegen iedereen óf mag je niemand kwetsen?

In januari start er een gespreksgroep voor jongeren van 15 en 16 jaar over deze vragen. In 5 bijeenkomsten gaan we kijken wat er in de Tien Geboden staat. Uitgangspunten zijn vrijheid, aandachtig luisteren naar elkaar met respect voor ieders mening, en gezelligheid. Kom je ook?

Data: Vrijdagavond, 1 x per maand
(data volgen op de websites)

Tijd: 19:30 – 20:30 uur

Plaats: 't Schip, Hortuslaan 1

Doelgroep: 15 - 16 jarigen, ook als je nooit naar een kerk gaat (en dat ook zeker niet van plan was ...)

Organisatie: Gezamenlijk jeugdwerk PKN Haren

Begeleiding: Siebren Boonstra en Aly Jellema

Informatie en aanmelden: www.dorpskerkharen.nl en
www.gorechtkerk.nl.



Mag dat: carbidschieten in plaats van vuurwerk?

Tienernevendienst

Net te oud voor kindernevendienst?

Geen probleem. In schooljaar 2021 – 2022 komen er ongeveer 6 tienernevendiensten. Dat is voor jongeren uit de 1e – 3e klas van het voorgezet onderwijs.



We zijn nog aan het voorbereiden, maar dit is wat we weten:

Tijdens een aantal kerkdiensten is de soos open waar je een spel gaat spelen. Dat spel is leuk én je leert er wat over geloof en kerk. We maken de spellen zelf, zodat je niet uit saaie boekjes hoeft te werken of alleen maar hoeft te praten.

De leiding verdiept zich vooraf over thema's en leest achtergrondinformatie om er iets actiefs en gezelligs van te maken. Je kunt ook zelf ideeën inbrengen voor een spelvorm of onderwerp als je dat wilt.

Meer info volgt wanneer er data zijn gekozen.

Data: Worden t.z.t. in 4-luik en op de sites vermeld
Plaats: Gorechtkerk
Tijd: 10.00 uur

Stiltemeditatie

We leven in een hectische wereld die - zoals we afgelopen jaar hebben gemerkt - zomaar levensbedreigend kan worden. Dan zoeken we naar rust, - naar balans. Stiltemeditatie kan daarbij helpen. Dit brengt heilzame rust, verdieping en authenticiteit.



We leven in een tijd van individualisme. Samen mediteren scheidt verbondenheid. Met elkaar en met God, de Bron van ons bestaan.

We oefenen in ontspannen, in stil worden en het persoonlijk zoeken naar het geheim van God in ons leven.

Je bent welkom om mee te doen.

Data: 1 x per maand op woensdagavond
(zie 4-luik en websites)

Tijd: 20:00 – (uiterlijk) 21:30 uur
Koffie / thee vanaf 19.45 uur

Plaats: Gorechtkerk – Gorechthuis

Begeleiding, informatie en opgave:

Alja Egberts
alja50@home.nl
of tel. 050 5349636

Cursus meditatief schilderen

Eindelijk kunnen we onze cursus meditatief schilderen weer oppakken. Wel met inachtneming van de geldende regels, maar dat hebben we er graag voor over.



Welkom! We pakken de draad weer op, de eerste les start op 21 september om 10 uur.

Evenals in het vorige seizoen gaan we ook nu uit van een tekst of een mooi gedicht. Ik streef ernaar om kleurrijke woorden te vinden, woorden die ontroeren, die ons meenemen in een kleurrijke omgeving of een mooie plek: woorden waar we stil van worden. We lezen de tekst een aantal keren in alle rust en laten die tot ons doordringen. Daarna gaan we zoveel als mogelijk is in alle stilte aan het werk.

Natuurlijk ben ik aanwezig om te adviseren en te helpen waar nodig. Voor materiaalkosten vraag ik €5,- per persoon en koop die van tevoren in.

Er is plaats voor maximaal 12 personen. Ik hoop dat de mensen die al eerder de cursus bezochten er weer zullen zijn. We weten niet of er dan ook nog plaats is voor mensen die deze cursus ook zouden willen doen. U kunt altijd contact opnemen!

Data: Dinsdag 21 september, *plus nieuwe afspraken*

Tijd: 10:00 – 11:30 uur

Plaats: Ons Centrum

Begeleiding en opgave:

Philippine Lugtigheid

philippinelugtigheid@hotmail.com

050 – 5342998

Kliederkerk



KLIEDERKERK is een creatieve, speelse vorm van Kerk-zijn. Kliederkerk is voor jong en oud, maar richt zich specifiek op ouders (grootouders) met jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd. Tijdens Kliederkerk staat een Bijbelverhaal of Bijbels thema centraal. Samen worden deze verhalen of thema's op creatieve wijze ontdekt en verwerkt. Dat is zichtbaar in de momenten van samen ontdekken en het samen vieren. Zo ontstaat er verdieping in de gemeenschap met elkaar en met God.

Een belangrijke andere doelstelling van de Kliederkerk is de onderlinge ontmoeting. Daarom staat gastvrijheid hoog in het vaandel. Kliederkerk zet een sfeer neer waarin mensen zich welkom en veilig voelen, zodat er ruimte ontstaat waarin ze kunnen groeien.

Daarom bestaat een Kliederkerk uit drie onderdelen: het samen ontdekken via creatieve en sportieve activiteiten, het samen vieren – een korte viering voor alle deelnemers en we sluiten af met het samen eten.

Het hele programma duurt ongeveer twee uur. Vooraf is er een vrije inloop met welkom/drinken en instructie.

De activiteiten die we doen, zijn met name gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd, maar iedereen is welkom!

Jullie als gezin zijn van harte welkom, maar ook opa's, oma's en andere belangstellenden.

De eventueel aanwezige tieners kunnen meehelpen bij de activiteiten en voor de allerjongsten is er een speelhoek in de kerkzaal ingericht.

De Kliederkerk voor het komende seizoen:

Tijd: Zondag 16.00 – 18.00 uur inloop vanaf 15.45 uur

Data: 3 oktober, 30 januari en 3 april

Plaats: Gorechtkerk en Gorechthuis

Info en opgave: kliederkerk@gorechtkerk.nl

Zie info voor thema etc. in Vierluik en op de Website

Maandagochtend kring

'Gebed met open ogen'

Over het Onze Vader



De kring op maandagochtend komt dit jaar bijeen rondom het Onze Vader, het meest sprekende en bekende gebed dat het christelijk geloof van oudsher kent.

Maar wat zeggen we nu eigenlijk met deze beden uit het gebed dat Jezus de mensen leerde?

We spreken het op zondag en op andere momenten als vanzelfsprekend uit, maar wat is de betekenis van zinnen als 'vergeef ons onze schulden', 'leid ons niet in verzoeking' en 'verlos ons van de boze'?

En wat bedoelen we als we God 'Onze Vader' noemen en dat 'zijn wil geschiede'?

We lezen met elkaar gedeelten uit het pas verschenen boekje *'Verdiep je in het Onze Vader'*, van dr. Rieuwerd Buitenwerf, bijbelwetenschapper en vertaler bij het Nederlands Bijbelgenootschap.

Het boekje kost € 8,95 en is bij de boekhandel te bestellen.

Data: Maandagmorgen 4 en 18 oktober, 1 november

Plaats: Gorechthuis

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Begeleiding: Ds. Ybo Buurma

Opgave: ybuurma@gmail.com

Maximaal 15 deelnemers

Ouderenkring

Deze kring is inmiddels een begrip binnen onze beide Gemeentes. Een (groeierende) groep mensen op leeftijd die eenmaal per maand elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten rond geloofs- en levensvragen.

De laatste keer dat we bijeenkwamen (eerverleden jaar...) bleek dat het thema (Psalmen) toen zo was aangeslagen dat het een voortzetting op prijs werd gesteld. Dat doen we daarom dit seizoen. De data staan hieronder vermeld in chronologische volgorde, en de inleiders staan vermeld in alfabetische volgorde. Aan de orde komen de psalmen 8, 16, 22, 25, 42/43 en 137. Wie wat wanneer aan de orde stelt is dus een beetje een verrassing.

We hopen u te mogen verwelkomen. De thee en koffie (en wat lekkers erbij) staan voor u klaar. De dames An Miedema, Coby Roelink en Anneke Wolthuis zijn de gastvrouwen op deze middagen.

Begeleiding: Prof. Luco van den Brom, ds. Ybo
Buurma, ds. Reinier Kleijer, ds. Harm Jan
Meijer, ds. Michiel Pronk en ds. Arlette Toornstra
Informatie: Ds. Michiel Pronk (050-7852729)
Data: Donderdag 14 oktober en 11 november
Dinsdag 7 december
Donderdag 3 februari, 3 maart en 7 april

Over datum van de lunch (waarmee traditiegetrouw de reeks bijeenkomsten wordt afgesloten) wordt op een later moment mededeling gedaan.

Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Plaats: Ons Centrum

Gesprekskring 'Geloven vandaag'

'Alles stroomt' - dat wisten de oude Grieken al. Niets blijft gelijk. Ook op het gebied van geloven vindt er vaak verandering plaats. Door wat je meemaakt en leest kun je in de loop der tijd anders gaan denken.



Bij deze kring willen we spreken over wat wij gevonden hebben of waar wij naar zoeken. Als leidraad voor de ochtenden richten we ons op de Apostolische Geloofsbelijdenis. Aan de hand van een Bijbeltekst, gedicht of lied zullen we over het thema met elkaar in gesprek gaan.

De ochtenden vinden plaats van oktober t.e.m. april op elke tweede dinsdag van de maand, te beginnen op 12 oktober.

Begeleiding: Ds. Michiel Pronk

Data: Elke tweede dinsdagochtend van de maand in de periode van oktober t.e.m. april:
12 oktober, 9 november, 14 december
11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april

Tijd: 10:00 – 11.15 uur

Plaats: Gorechthuis

Opgave: Via het formulier OF rechtstreeks per E-mail:
m.pronk@gorechtkerk.nl

Nes Ammim

Een protestants initiatief in Israël.

In 1948 werd de staat Israël gesticht. Zwitserse, Nederlandse Amerikaanse en Duitse protestanten vatten in de jaren vijftig het plan op om in Israël een christelijke kibboets op te richten waar leden van hun kerken zouden kunnen wonen en werken.



Hoofddoel was praktische solidariteit met Israël, in het bijzonder met de overlevenden van Hitlers 'Endlösung'. De kibboets zou bijdragen aan de economie van het land. Daarnaast werd gehoopt dat in dit dorp de ontmoeting (het gesprek van Kerk en Israël) gestalte zou krijgen.

De kibboets Nes Ammim werd vooral in de jaren zeventig en tachtig een groot succes: honderden jongeren uit vooral Nederland en Duitsland gingen er als vrijwilliger aan de slag in de rozenkassen. Het destijds door idealisme gedreven project is in de loop van de tijd ook onderwerp van diepgaande discussies geweest. Veel van de vragen zijn nog steeds actueel. Gert van Klinken publiceerde onlangs een boek daarover, dat hij voor ons in Haren komt toelichten.

- Lezing:** Dr. Gert van Klinken, universitair docent kerkgeschiedenis aan de Protestantse Theologische Universiteit (locatie Amsterdam)
- Datum:** Dinsdag 26 oktober
- Tijd:** 20.00 – 22:00 uur
- Plaats:** Ons Centrum

Zinvol leven, waardig sterven

*Verhalen uit de praktijk
van een verpleeghuis*



Tegenwoordig is er veel te doen over ons levenseinde. Het wordt aan ons gepresenteerd als een keuze.

Maar is dit wel zo? Hoe autonoom zijn wij eigenlijk? Ook wordt het verpleeghuis als een doemscenario geschetst. En afhankelijkheid wordt ervaren als het ergste dat je kan overkomen. Gezondheid is een groot goed, maar is kwetsbaarheid niet de kern van ons menselijk bestaan? Is het leven in een verpleeghuis werkelijk zo angstaanjagend?

Op deze avond willen we met elkaar stilstaan bij de vraag hoe wij naar deze thematiek kunnen kijken vanuit een gelovig (christelijk) perspectief.

Inleider van de avond is drs. Yvonne Hiemstra, voorheen gemeentepredikant, thans werkzaam als geestelijk verzorger/ethicus voor Zonnehuisgroep Noord, locatie Zuidhorn.

Inleider: Drs. Yvonne Hiemstra

Datum: Dinsdag 9 november

Tijd: 20.00 – 22:00 uur, inloop vanaf 19.45 uur

Plaats: Dorpskerk

Hoe groen is de Vooruitgang?

De grotere milieuvraagstukken van deze wereld (klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en een verstoord metalen- en mineralengebruik) vergen niet alleen een ingrijpende verandering van onze stofwisseling met de planeet, maar ook een verandering in onze instituties, wetgeving en waarden. Wat omvang en reikwijdte betreft is deze transitie te vergelijken met de industriële revolutie. Om zo'n omwenteling gedaan te krijgen en goed te doen verlopen is een dragend verhaal nodig. Een verhaal dat het huidige dominante verhaal van de moderniteit op termijn kan vervangen. Wat zijn de ingrediënten voor dat nieuwe verhaal?



De heer Boersema is hoogleraar Grondslagen van de milieuwetenschappen aan de Leidse Universiteit. Hij studeerde biologie en promoveerde in de theologie. In de universitaire wereld is hij ook bekend als eindredacteur van het Basisboek Milieukunde en het latere Principles of Environmental Sciences. Prof. Boersema doet de laatste jaren onderzoek naar de ondergang van de oorspronkelijke cultuur op Paaseiland en naar 'het oprollen van de ongerepte natuur' in de 19e eeuw in de Verenigde Staten, waar onder andere Nederlandse kolonisten de wildernis wilden laten bloeien.

In zijn woonplaats Leiden is Boersema actief lid van de Protestantse Gemeente (Hooglandse kerk), waar hij ook af en toe voorgaat.

Inleiding: Prof. dr. J. Boersema
Datum: Donderdag 18 november
Tijd: 20:00 - 22.00 uur
Plaats: Gorechthuis

Presentatie boek ds. Rudolf Oosterdijk

De Nicolai- of Dorpskerk te Haren, een huis voor God en voor de mensen

Een boek over de Dorpskerk en haar bewoners door de eeuwen heen

Dat is de titel van het boek over de Dorpskerk dat oud predikant van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen Rudolf Oosterdijk geschreven heeft over het kerkgebouw waarin hij bijna 24 jaar heeft mogen werken. Het boek pretendeert niet een uitputtende studie over het gebouw en de geschiedenis van de Dorpskerk te zijn. Veeleer heeft het de bedoeling om de Dorpskerk te plaatsen in de geschiedenis van de mensen die in en om dit gebouw hebben geleefd en geloofd. De Nicolai- of Dorpskerk weerspiegelt in haar architectuur en inrichting hoe generaties Hareners God hebben beleefd en de kerk gestalte hebben willen geven. Tot op de dag van vandaag staat de kerk in het centrum van het dorp en spreekt ook de Hareners van nu aan. De Dorpskerk is daarom een huis voor God en voor de mensen, nog steeds.

Het boek zal op passende wijze worden gepresenteerd, met een korte inleiding door de schrijver, op een zaterdagavond aan het einde van november of in het begin van december van 2021. Dat zal gebeuren, uiteraard, in de Nicolai- of Dorpskerk.

Lezing: Ds. Rudolf Oosterdijk
Datum: Op een avond eind van 2021 of begin 2022.
(Zie 4-luik en websites)
Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Plaats: Dorpskerk

Kerkdienst in het teken van Popmuziek

Popmuziek spreekt veel mensen aan, zowel binnen als buiten de kerk. Muziek brengt de verbinding tot stand tussen geloof en het dagelijks leven. Muziek kan emoties teweegbrengen, kippenvel veroorzaken en herinneringen oproepen. Soms gaat popmuziek expliciet over geloof en soms over belangrijke of heftige levenservaringen.



Popmuziek is voor jong en oud dé manier om uiting te geven aan je levensgevoel. Welke relatie hebben geloof en popmuziek? Verrassend veel popliedjes zijn geïnspireerd door verhalen of personen uit de bijbel en je kunt in sommige muziek zelfs religieuze verwijzingen vinden naar God.

Hoe mooi is het om met aansprekende popmuziek van vroeger en nu een kerkdienst te houden. Een kerkdienst in het teken van popmuziek zal iedereen boeien. We verklappen nog niet welke muziek ten gehore wordt gebracht... We hopen dat u/jij deze bijzondere kerkdienst allemaal komt bezoeken!

Datum: Een zondag in januari (zie 4-luik en websites)

Plaats: Gorechtkerk

Tijd: 10.00 uur

Koorgesprekken

Drie keer per seizoen vindt in het koor van de Dorpskerk een zogenaamd Koorgesprek plaats. Een bekend persoon uit Haren of uit de omgeving van Haren wordt ondervraagd over zijn of haar gedachten over samenleving, kerk, geloof en godsdienst. U bent van harte welkom om het Koorgesprek bij te wonen, maar het is niet de bedoeling dat u reacties geeft of vragen stelt. Zo ontstaat een besloten sfeer tussen interviewer en geïnterviewde, waarin ook persoonlijke zaken aan de orde kunnen komen.

Het interview, voorafgegaan door een korte biografische inleiding, duurt ca 45 minuten. Daarna gaan we weer naar huis.

Op 23 januari 2022 is de gast Arjen Jellema, pastoor van de Hildegard van Bingenparochie, waarvan de Harense R.K. Nicolaaskerk een locatie is. De titel van het gesprek zal zijn 'pastor zijn in een roerige kerk'.

Op 20 februari ontvangen we Edo Vellenga, hoogleraar hematologie, in het koor van de Dorpskerk en hebben we het over 'de grenzen van het medisch handelen'.

Op 13 maart komt Liebrecht Hellinga, voorganger van de Baptistengemeente in Winschoten en betrokken bij het platform 'Kerk & aardbeving' naar Haren. Met hem spreken we onder het motto 'pastor zijn op bewegende gronden'.

Begeleiding: Henk Boomker, ds. Rudolf Oosterdijk

Data: Zondagmiddag 23 januari, 20 februari en 13 maart

Tijd: 17.00-17.50 uur

Plaats: Koor van de Dorpskerk

Poëzieavond

Ida Gerhardt

De gestorvene

*Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zeven maal, om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.*

*Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die ene doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan –
zeven maal om met zijn tweeën te staan.*



Dit seizoen staan we tijdens de poëzieavond stil bij Ida Gerhardt, een van Nederlands meest bekende en meest gelezen dichtersessen.

In 2015 verscheen de prachtige biografie 'Dwars tegen de keer', van Mieke Koenen, waarin de auteur op een indrukwekkende wijze het leven van deze eigenzinnige, door haar jeugd getekende en zo getalenteerde dichteres en classica beschrijft. Tijdens deze avond horen we fragmenten uit het levensverhaal van Ida Gerhardt en klinken haar bekende, maar ook minder bekende gedichten.

Datum: Maandag 24 januari
Plaats: Gorechthuis
Tijd: 19.45 uur
Inleiding: ds. Ybo Buurma en Alja Egberts
Opgave: ybuurma@gmail.com

OER

De auteur / theoloog Corien Oranje verzorgt een lezing naar aanleiding van het boek *OER* dat zij schreef, samen met nanobioloog prof. dr. Cees Dekker en theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink.



‘Oer’ is een vertelling die op een nieuwe en verrassende manier verbinding legt tussen Gods grote Verhaal in de Bijbel en hedendaagse inzichten vanuit de wetenschap. Hoofdpersoon is een proton die vlak na de oerknal ontstaat en de lezer meeneemt op een duizelingwekkende reis door de tijd. Proton maakt vol bewondering mee hoe de Schepper tijd en ruimte instelt, wetten in gang zet, – licht, geluid en kleur schept en hoe H/Zij ervoor zorgt dat de planeet aarde een (t)huis wordt voor de mens. En hoe bijzonder het is dat de Schepper op een dag zelf de schepping instapt.

In het boek proberen de auteurs om gelovigen die een conflict ervaren tussen het Bijbelse verhaal enerzijds en de wetenschappelijke ontdekkingen en gegevens anderzijds een helpende hand te bieden.

Corien zal vertellen over het doel en de opzet van het boek, ze zal een stukje voorlezen en ze vertelt over de reacties, – zowel uit kerkelijke als uit wetenschappelijke hoek. Een avond die zeker de tongen los zal maken over de vraag hoe we Genesis 1 – 3 (kunnen) lezen.

Spreker: Mw. Corien Oranje
Datum: Woensdag 2 februari
Tijd: 20:00 – 22:00
Plaats: Gorechthuis

Bibliodrama

Een avond om de Bijbel en jezelf spelend te verstaan.



Bibliodrama is een krachtige methode om persoonlijke en spirituele groei te bevorderen door met een groep een Bijbeltekst spelend te verkennen. Het is steeds weer verrassend om mee te maken, hoe het overnemen van een rol uit een Bijbelverhaal ertoe leidt dat de spelers zonder grote moeite ontdekken, waar het verhaal hun eigen leven raakt.

Bibliodrama is het speelse uitproberen van “een nieuwe versie van jezelf op een Bijbels podium” (T. Tromp). Tegelijk is het ook een waardevolle manier van Bijbelstudie die soms tot verrassende inzichten leidt juist doordat niet alleen het hoofd aan het werk is, maar het hele lijf meedoet.

Deze bibliodrama avond is voor iedereen geschikt die kennis wil maken met de methode van Bibliodrama. Enige voorwaarde is nieuwsgierigheid en de bereidheid om jezelf open te stellen voor een verrijkende ontmoeting met de tekst en met de medespelers.

Begeleidster: Prof. dr. Annette Merz, gecertificeerd begeleidster van bibliodrama (Centrum voor Bibliodrama) en tevens hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protestantse-Theologische Universiteit in Groningen.

Datum: Dinsdagavond 15 februari
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Plaats: Gorechthuis of Gorechtkerk

Aantal deelnemers: 8-14

Iconen: Vensters op de eeuwigheid

Een lezing door iconenschilders Elisabeth Schreuder en Johanna Kouwenhoven van het Iconenkerkje Lettelbert



Iconen zijn mooi en toch ondoorgrondelijk. Waarom zijn iconen zo anders dan andere schilderijen? Je voelt dat de iconen te maken hebben met een andere gevoelswereld, die je alleen kunt begrijpen als je ze bekijkt in de wereld waarin ze thuishoren, namelijk de geloofsbeleving van de Oosterse kerken.

Het Griekse woord icoon betekent 'beeld' of 'afbeelding'. Paulus noemt Christus 'het beeld – de icoon – van de onzichtbare God' (Colossenzen 1:15). Binnen de Oosters-orthodoxe kerk spelen iconen zowel in de kerk als thuis een wezenlijke rol. Voor de gelovigen zijn het niet slechts afbeeldingen, maar weerspiegelen ze ook de ware aanwezigheid van de afgebeelde personen. Iconen verbeelden zo het goddelijke, als 'vensters op de eeuwigheid'.

Tijdens deze avond zullen de iconenschilders ons meenemen in de wereld van de iconen. Hoe worden ze gemaakt? Wie zijn er op de iconen te zien?

Elisabeth Schreuder en Johanna Kouwenhoven maken iconen, zijn deskundig op het gebied van de Orthodoxe traditie en zijn gevestigd in het 13^e-eeuwse kerkje van Lettelbert.

Datum: Dinsdag 15 maart
Plaats: Gorechthuis
Tijd: 20.00 – 22:00 uur
Opgave: ybuurma@gmail.com

Ruimte en Katholiciteit

Bij het 800-jarig bestaan van de Dorpskerk

In 2021/2022 - een jaar later dan de bedoeling was - wordt het 800 jarig bestaan van de Nicolai- of Dorpskerk gevierd. Al ruim acht eeuwen staat het gebouw midden in Haren en heeft het betekenis voor de bewoners. Gelukkig staat tegenwoordig de deur vaak open en kunnen nieuwsgierigen, liefhebbers en vromen de kerk in en uitgaan.

Vaak wordt gezegd dat kerken van een leeftijd als onze Dorpskerk van oorsprong katholiek waren en bij de Reformatie 'Protestants' werden. Dat is een misvatting. Bij de Reformatie raakte deze kerkgebouwen wel los van Rome - dus niet meer Rooms Katholiek - en dat uitte zich bijvoorbeeld erin dat het interieur van kleur verschoot en het zacht gefluisterde Latijn verstomde en er voortaan krachtig Nederlands klonk. Maar er was meer continuïteit dan breuk. Zo bleef de eredienst die er gevierd werd in een lijn met de traditie van de Kerk - met wie op de weg van het geloof zijn voorgedaan - en was gericht op iedereen en op de hele samenleving. Het woord 'katholiek' wil zeggen 'geheel' of 'volledig'. Eenvoudig gezegd: een katholieke kerk wil inclusief zijn en probeert plek te bieden aan iedereen die de weg van het geloof wil gaan.

Heel boeiend is dat de Middeleeuwse kerken vaak die inclusiviteit, het bieden van een plek aan zoveel mogelijk mensen, uitbeelden in hun vorm. Het zit in hun architectuur. Dat is gemakkelijk aan te wijzen in een kathedraal als de Martinikerk in de Stad, maar het zit - in miniatuur - ook in onze Harense Dorpskerk. Het is een Protestants-Katholiek gebouw!

Lezing: Ds. Rudolf Oosterdijk
Datum: Woensdag 23 maart
Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Plaats: Dorpskerk

Gloria laus **een hymne voor** **Palmzondag**

In 820 schreef Theodulfus (ca. 745-821), bisschop van Orléans, invloedrijk adviseur van Karel de Grote en de meest briljante dichter van zijn tijd, de hymne 'Gloria laus' vanuit zijn ballingschap in Angers.



De hymne is bedoeld om tijdens de processie van Palmzondag te zingen, maar beschrijft bovendien die processie in Angers; en de hymne geeft betekenis aan de processie: niet primair de herdenking van de intocht maar een gebeurtenis waarin de zangers in alle eeuwen der eeuwen worden opgenomen in de tocht die voor Christus' lijden begint met de intocht in Jeruzalem en die doorgaat op weg naar de Godsstad in de eindtijd.

In de discussie zal Ger van der Werf, die op dit onderwerp in het najaar 2018 promoveerde, ingaan op de vraag in hoeverre deze hymne anno 2022 voor ons nog betekenis heeft.

Inleider: Dr. Ger van der Werf
Datum: Woensdag 6 april
Tijd: 20:00 – 22:00 uur
Plaats: Gorechthuis

De relatie van de kerk met de burgerlijke gemeente

Bij het 800-jarig bestaan van de Dorpskerk



Na 1811 ontstaat binnen het hoge gebied van Gorecht (het deel 'Go') naast de kerkelijke gemeenten Haren en Noorderlaren de burgerlijke gemeente Haren. Die burgerlijke gemeente omvat zelfs een deel van de kerkelijke gemeente Groningen. Wat was de verhouding tussen die burgerlijke nieuwkomer en de kerkelijke oudgedienden en hoe heeft deze verhouding zich in de afgelopen twee eeuwen ontwikkeld? Heeft de Afscheiding daar nog een rol bij gespeeld?

Eppo van Koldam, voormalig gemeentesecretaris van de gemeente Haren, voorzitter van de Harense Historische Kring Old Go en kenner van de Harener geschiedenis zal proberen die vragen te beantwoorden.

Thema's die daarbij aan de orde zullen komen zijn het onderwijs, de armenzorg, de benoeming van predikanten en schoolmeesters, de exploitatie van de begraafplaats en de eigendom en het onderhoud van de kerktoren. Ook de samenstelling van de kerkvoogdij en het gemeentebestuur vragen aandacht.

De ontwikkelingen in het Harense kunnen niet los gezien worden van de ontwikkelingen op landelijk niveau. Wie betaalt, bepaalt, was voor 1811 al een belangrijk gegeven voor de kerkelijke organisatie en de benoemingen.

Lezing: Mr. Eppo van Koldam
Datum: Donderdag 21 april
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Plaats: Ons Centrum

Tine Tammes

De eerste vrouwelijke hoogleraar in Groningen, en de eugenetica.



Tine Tammes begon in 1919 in Groningen haar inaugurele rede met “Mijne Heren Professoren”. Zouden deze hooggeleerde heren een vrouw in hun gelederen accepteren? Ze leek er alle vertrouwen in te hebben: “De vriendelijke tegemoetkoming mij reeds vroeger door verscheiden Uwer betoond, geeft mij goede hoop, dat ik zal mogen genieten van het voorrecht, dat de omgang met mannen van wetenschap biedt.”

Al was ze als vrouwelijke hoogleraar aan de Groningse Universiteit uniek, internationaal was ze verre van de enige vrouwelijke geneticus. Hoe was dat mogelijk: er waren immers nog maar nauwelijks afgestudeerde vrouwen?

Ze gaf in deze rede in niet mis te verstane woorden haar opinie over de eugenetica, de leer van de rasverbetering. Deze leer zou later door de Nazi's worden omarmd met, zoals we allen weten, vreselijke gevolgen. Maar in 1919 werd het als progressief gezien. Rasverbetering zou de vele maatschappelijke problemen van die tijd te lijf kunnen. Zij was ertegen. Waarom? Was het moedig van haar om zich ertegen uit te spreken?

Ida Stamhuis is wetenschapshistoricus aan de Vrije Universiteit en won voor haar werk aan Tine Tammes de Amerikaanse “History of Women in Science Prize”.

Inleiding: Dr. Ida Stamhuis
Datum: **Donderdag 28 april**
Tijd: 20:00 - 22.00 uur
Plaats: Gorechthuis

Hemelvaartpelgrimage

Als PKN-kerken van Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen is er al jarenlang de gewoonte om op Hemelvaartsdag van de ene middeleeuwse kerk naar de andere te lopen. Het is verbazingwekkend hoeveel verschillende routes er in de afgelopen jaren al ontdekt zijn tussen de Bartolomeuskerk in Noordlaren en de Dorpskerk (Nicolaikerk) in Haren.

We beginnen met een ochtendgebed om 6.00 uur in de ene kerk, we ontbijten ergens onderweg (opvallend vaak in Glimmen, ongeveer halverwege) en komen op tijd voor de dienst van 10.00 uur in de andere kerk.

Voor de liefhebbers van dit 'dauwtrappen' wordt t.z.t. in 4-luik, op de websites van deelnemende kerken en bij de mededelingen in de kerkdiensten nadere informatie gegeven over de route (met de plaats van vertrek en de plaats van aankomst) en de mogelijkheden om u aan te melden.

Datum: Donderdag 26 mei
Tijd: 6.00 uur Start met ochtendgebed
10:00 uur Hemelvaartdienst
Informatie: Alco van Klinken, tel. 050 5347059



Missie geslaagd?

Filmavond

Een film over het werk van de Friese zendings-predikant Jaap van Slageren die in 1963 met vrouw en zoon Anne naar Kameroen vertrok en daar 10 jaar lang werkte.



Die zoon, onze vroegere plaatsgenoot Anne van Slageren, historicus en filmmaker, reisde een halve eeuw later met zijn vader en zijn (daar geboren) zus Krista opnieuw naar Kameroen. Daar filmde hij de vraag wat de betekenis is geweest van hun verblijf daar, zowel voor de mensen in Kameroen als voor henzelf. Dat document wil hij aan ons tonen om daarna met ons daarover van gedachten te wisselen, over het werk van zijn vader en niet in het minst ook over de rol van zijn moeder.

Een film die ons bepaalt bij de vraag naar het wezen, het doel en de zin van zending zoals die vanuit onze westerse kerken is/wordt bedreven.

- Inleiding:** Anne van Slageren
Datum: Woensdag 1 juni
Plaats: Ons Centrum
Tijd: 20.00 – 22.00 uur,
vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar.



Agenda Noordlaren-Glimmen

Protestantse Gemeente te Noordlaren-Glimmen.

Data	Incidentele activiteiten
5 okt, 26 okt, 16 nov, 7 dec.; 14.00 uur	Filosoferen over ouder worden <i>Gespreksgroep, da. Frederique Karelse</i>
26 okt & 4 nov. 20.00 uur	Muziek in de liturgie. <i>Een praktische inleiding, Chris van Bruggen</i>
31 oktober vanaf 16.00 uur	Voor wie steek jij een kaarsje aan? <i>Allerzielen in de Bartholomeuskerk</i>
11 november 19.30 uur	'Les Choristes', ontmoeting rond een film in de <i>Trefpuntkerk</i>
23 november 20.00 uur	Leven met het virus. Informatieve <i>gespreksavond met dr. Esther Metting</i>
29 november 13.30 uur	Wandelen met Advent. <i>Emmaüswandeling,</i> <i>da. Frederique Karelse & Dick Vos</i>
19 december vanaf 16.00 uur	Kerst voor het dorp <i>Met glühwein, chocomel en samenzang</i>
10 februari 19.30 uur	'Pranzo di Ferragosto'. <i>Ontmoeting rond een</i> <i>film in de Trefpuntkerk</i>
3 maart 20.00 uur	God in de supermarkt. <i>Interactieve workshop.</i> <i>Alfred Slomp over eerlijk eten</i>
23 en 30 maart, 6 april; 14.00 uur	Haken zonder patroon. <i>Workshop over blaadjes</i> <i>en bloemen, Hil van Hulst-Pasma</i>
10 april 16.00 uur	Tekst en muziek in de Matthäus-Passion <i>Praktijkgerichte lezing, Chris van Bruggen</i>
11 april 13.30 uur	Wandelen in de Stille Week. <i>Emmaüswandeling,</i> <i>da. Frederique Karelse & Dick Vos</i>
26 mei (06.00 uur)	Hemelvaartspelgrimage <i>Spiritueel dauwtrappen met Haren-Onnen</i>

26, 28 en 29 mei, 4, 5 en 6 juni: 13.00-17.00 uur	Feest van de Geest <i>Kerk en Kunst in de Bartholomeus</i>
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Data	Doorgaande activiteiten
Wekelijks, maandagochtend	Stiltebijeenkomst - <i>Meditatie en ontmoeting</i>
Wekelijks, maandagavond	Cantorij - <i>Repetitie</i>
Maandelijks, elke eerste dinsdagochtend v.d. maand	Inloopochtend vanaf 10.00 uur <i>Met koffie en een spreker</i>

Uitgebreidere informatie over opzet en aanmelding is te vinden op **www.pkn-ng.nl/activiteiten**

Het al dan niet doorgaan van de voorgenomen activiteiten is steeds afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen. Raadpleeg ook hiervoor www.pkn-ng.nl/





Haren Gn, augustus 2021

Samenstelling: Commissie 'Vorming & Toerusting'

Lay-out: Roelof Rabbers

Druk: Drukzo